

»Jeg er verdens lys«

■ Stig Dalager har skrevet en smuk, tæt og tankevækkende bog om Jesu sidste dage.

FORTÆLLING
STIG DALAGER
RABBIENS SIDSTE DAGE
Tegninger af Martin Bigum
100 sider, 350 kr.
People's Press



ERIK SVENDSEN
kultur@jp.dk

Hvor er det dog velgørende, at der i Luther-året er kommet nye fortolkningsbud på, hvordan skriften skal udlægges! Lad endelig fortolkningskampen råde over det ganske land. Enhver gen-skrivning rummer mulighed for at aktualisere urteksterne, og det kan implicere brud på herskende forståelser. Hvem kan ikke hilse den udvikling velkommen?

Ordknap og billedskøn

I "Rabbiens sidste dage" giver Stig Dalager sit alternative bud på udgangen af Jesu liv, og den er en entydig positiv overraskelse. For nylig anmeldte jeg temmelig kritisk hans seneste historiske roman, men den samme vurdering skal sandelig ikke gentages, for i denne bog er

Dalager befriende ordknap og derfor (!) mere præcis. Dertil kommer, at gendigtningen har en klar vinkel, som formidles overbevisende (om den samme fornem-melse vil gælde for ortodokse bibelkyndige, skal jeg dog ikke kunne sige).

Med i fornøjelsen tæller også Martin Bigums tegninger, der ikke er slaviske illustrationer, men forstærker og ekstrapolerer de sanselige

momenter i fortællingen, der, som alle vil vide, er ned-tællingen til død og opstandelse. "Rabbiens sidste dage" er intet mindre end en lødig og billig (!) *coffeetable*-bog, som bogobjektet må hedde på nydansk.

Elsk den fremmede

I modsætning til den kano-niske udlægning er det hos Dalager romeren Pilatus, som aktivt vil fælde den vandrende prædikant Jesus, mens der er skruet ned for Judas' forræderi. Man skal ikke være velbevandret i literaturvidenskab for at fange en bærende tanke i Dalagers fortolkning: Jesus siger på et tidspunkt – et af de få øjeblikke, hvor hans tale ikke er mangetydig: »og for denne slægt, der ved kærlighed kun forstår at elske sin nærmeste og ikke ser sin bror i den fremmede, er vejen stenen.«

Hele den politiske misere om de udsatte flygtninge ligger i det udsagn. Her deles vandene. Desværre.

Ingen har patent på den rette udlægning af historien om Jesus. Men Stig Dalagers bud er velgørende, og jeg må indrømme, at jeg havde forsvoret, at forfatteren kunne skrive så vellykket en lille, tæt og tankevækkende bog om denne urhistorie.



Martin Bigums billedside er meget mere end litterære illustrationer, tegningerne er aktivt meddigtende. Ill. fra bogen

Rude Strand HØJSKOLE



Mødested for seniorer

Højskole, hygge, højt humør og berigende foredrag

Nyt spændende højskolekursus hver uge i hele 2017

Livslyst og sangglæde • 25. – 29. maj

Korkursus i Kr. Himmelfartsdagene

Livslyst og velvære • 25. – 29. maj

Yogakursus i Kr. Himmelfartsdagene

Pinsekursus på Rude Strand • 3. – 8. juni

Bl.a. Udflugt til Mariager, hvor Marianne Jelved holder grundlovstale

Landskab og sange • 10. – 15. juni

Med "Cubus – bussen" som har indbygget klaver og kaffemaskine. Fortællinger om landskabet bl.a. gennem dejlige sange.

Midsommer på Rude Strand • 19. – 24. juni

Kom bl.a. med til Moesgård og oplev Vikingefriluftsspillet "Røde Orm"

Sommeruge 1 • 3. – 8. juli

Med heldagstur til Tunø
Kan kombineres med Sommeruge 2

Sommeruge 2 • 10. – 15. juli

Med udflugt til Alrø
Kan kombineres med Sommeruge 1

Tlf.: 86 55 89 44

info@rudestrandhojskole.dk

• Du forelsker dig i stedet og højskolelivet •

www.rudestrandhojskole.dk